

25 jaar Beth-Shalom

Een gedicht van Els Hengstman. In de feestelijke jubileumdienst van 20 maart 2016 verwoordde Els het als volgt:



De eerste twee coupletten schreef ik zelf. Daarna nam God het over en ontstond de rest van het gedicht.

1. Als ik terug kijk op de jaren,
hoe God meeding met deze kerk,
dan ben ik dankbaar en vol blijdschap,
want ik zie Hem nog steeds aan 't werk.

 2. De Heer begon als Meesterbouwer,
lang geleden aan Beth-Shalom,
en nog steeds zijn wij de stenen
die Hij zag in Zijn toekomst droom!
-
3. Mijn volk en mijn geliefde kinderen,
hoe heb Ik mij verblijd over je ontstaan.
Ik zag jullie eerste wankele stapjes
en wilde niets liever dan met je gaan.

 4. Ik was er bij in jullie eerste jaren,
hoe je met blijdschap op weg ging met elkaar,
vol vertrouwen en vol verwachting,
ziende op Mij, een prachtig gebaar.

 5. Een nieuwe Gemeente ging zich vormen,
en Ik mocht staan aan jullie roer!
Vol vreugde zag Ik jullie samen
en je noemde elkaar: zus en broer!

 6. Beth-Shalom, huis van Vrede,
omdat Ik Zelf De Vrede ben,
tastend, zoekend ging je verder,
wetende dat Ik ieder van je ken.

7. Ik gaf je bedieningen en gaven,
Ik gaf je kracht voor elke taak,
Ik stelde aan en zag met vreugde
dat je vol stond achter Mijn zaak.
8. De lofprijs en de aanbidding,
steeg op als wierook voor Mijn troon,
Ik hoorde jullie liederen en gebeden,
de dank en blijdschap voor Mijn Zoon.
9. En jullie gaven je hart aan Jezus
en werden gedoopt in water en in Geest,
Mijn Naam werd geëerd en Mijn Naam werd geprezen,
want daarin geloofden jullie het meest!
10. En ook de jonge mensen,
samen kwamen ze hand in hand,
oud en jong verenigd samen
aaneen gesmeed door Gods Liefdesband!
11. Ook zag Ik jullie strijd en moeite,
jullie tranen en het harteleed,
de dood, het afscheid en het rouwen,
het verdriet dat door jullie zielen sneed.
12. Maar ook het vertrouwen dat het goed komt,
het weten Ik laat nooit alleen,
dwars door alle tranen
en dwars door huilen en geweën.
13. Want het geknakte riet zal Ik niet verbreken,
noch doven de walmende pit van vlas,
steeds heb Ik jullie gedragen,
Ik die Ben, die Is en die Was.
14. Ook in de tijden van grote vreugde,
Ik was er bij en zong met jullie mee,
bij geboorten, huwelijk en dopen,
het was als een prachtig bruisende zee.

15. Beth-Shalom, Mijn zeer beminden,
25 jaar heb Ik geleid,
als een Herder naar stille wateren,
naar grazige oorden heb Ik geweid.

16. En als de wolf kwam om te stelen,
om te roven Mijn eigendom,
was daar Mijn Zoon, de Overwinnaar,
de Beschermmer, de Bruidegom.

17. Dus weest niet bang meer, Mijn Geliefden,
wat er ook gebeuren mag,
het is een komen, maar ook een weggaan,
en Ik was de eerste Die dat zag.

18. Vandaag is De dag die Ik jullie geef,
weest daarom vrolijk, en zing, weest blij,
heb elkaar lief en vier het feest,
en weet dit zeker, Ik ben erbij.

19. Ik stel aan en Ik roep Mijn mensen
om te dienen in Mijn Huis,
geloof, vertrouw, Mijn Geest zal leiden,
Beth-Shalom, een veilig Thuis!

